



DE KOGGE WERF

Wat is er te doen?

Thuisbasis van de Kamper Kogge is de Koggewerf. De werf, bij de Buitenhaven aan de rivier de IJssel, herbergt onder meer een **TIMMERWERKPLAATS**, **SMEDERIJ**, **NAAIATELIER**, een **EXPOSITIERUIMTE** met informatie over de Hanzetijd en middeleeuwse vondsten, verteltheater, Koggeshop, visrookhuisje, **MIDDELEEUWS VISSERSHUISJE** en een sfeervolle **TAVEERNE**.



Voor bezoekers is op de Koggewerf, op een van de mooiste plekken van Kampen, van alles te zien en te beleven. Zoals de **SFEER VAN WELEER** opsnuiven in het ruim van de Kamper Kogge, rondkijken in een middeleeuws vissershuisje, zien hoe de bouw van het schip in z'n werk ging en genieten van een drankje of hapje bij de Taveerne.

Wie wil kan een **RONDLEIDING** krijgen onder leiding van een gids, meedoen aan een **SPEURTOCHT** of zelf de sfeer proeven aan boord met een **VAARTOCHT** compleet met zeemansliederen, verhalen en een heerlijke lunch. Ook voor een gezellig en origineel kinderfeestje, bedrijfsuitje of workshopdag vormt de Koggewerf het perfecte decor. Bijzonder en meeslepend zijn ook de voorstellingen van de **SPROOKSPREKERS** van de Kamper Kogge, waarin theater en vertelkunst samen komen.

Op een steenworp afstand van de Koggewerf is in de bodem van de IJssel een uitzonderlijk compleet wrak van een kogge uit de vijftiende eeuw gevonden. Deze **IJSSELKOGGE** is op 10 februari 2016 boven water gehaald en naar Lelystad gebracht voor conservering.



De Stichting

Wie zijn wij?

De Stichting Kamper Kogge houdt de enige varende kogge van Nederland in de vaart en levert zo een bijdrage aan de **CULTUURHISTORIE** van de Hanzestad **KAMPEN** en het varend erfgoed van Nederland. Tientallen **VRIJWILLIGERS** zetten zich hiervoor in samen met donateurs, bedrijven en instellingen. Ook met **UW STEUN** kan het de Kamper Kogge voor de wind blijven gaan.



KAMPERKOGGENL





DE KAMPER KOGGE

Varend erfgoed

Diep donkerbruin eikenhout, één mast en een zeil. Bovenop het schip torent een kasteel dat aan de vikingen doet denken. De Kamper Kogge is in deze tijd bepaald **GEEN ALLEDAAGSE VERSCHIJNING**. De Zwarte Dame uit Kampen is dan ook het **OUDESTE** (nagebouwde) varende schip van Nederland. Het is een exacte reconstructie van een authentieke kogge uit 1340, gevonden na drooglegging van de Flevopolders - de vroegere Zuiderzee.

De Hanze

De Hanze (1100 - 1500) ontstaat als kooplieden in noordelijk Europa besluiten samen te werken. Dit samenwerkingsverband groeit uit tot een machtig en invloedrijk **VERBOND VAN HANDELSSTEDEN**. In de hoogtijdagen strekt de Hanzehandel zich uit over Duitsland, Nederland, Vlaanderen, Scandinavië, Polen, de Baltische Staten, Spanje en Portugal, Engeland en Schotland en Rusland. Dankzij de **HANDEL** in onder meer zout, graan, hout, haring, wijn, barnsteen, laken, bijenwas en pelzen **FLOREREN** de Hanzesteden en verrijzen er stadsmuren en poorten, koopmanshuizen en handelskantoren waar de rijkdom en allure vanaf spat. Deze erfenis is in de binnenstad van Kampen nog altijd goed zichtbaar.



WEET JES VAN DE KAMPER KOGGE

SNELHEID

onder zeil in knopen gelijk aan de windsnelheid in Beaufort

150 M³

aan **EIKENHOUT** uit Denemarken, Frankrijk en Nederland is in de Kamper Kogge verwerkt.

Diepgang
1,90 M

Laadvermogen
60 TON

MAST

DOUGLASSPAR uit de Ardennen, **98 JAAR** oud, **22,4 M** lang, weegt **2500 KG**

Ballast

40 TON LOOD

Zeilt tot **70°** aan de wind.

Met **HANDSPAKEN** gestoken in de **BRAADSPIL** wordt de ra met het zeil al draaiend gehesen.

144 M² aan **ZEIL**, waarvan: **72 m²** - schoverzeil **72 m²** - 3 bonnetten

16 DUIZEND sintels

Breedte
7,56 M

Lengte
19,9 M

10 DUIZEND naainagels, handmatig gesmeed



Middeleeuwse kustvaarder

De kogge is het eerste **ZEEWAARDIGE VRACHTSCHIP** van de middeleeuwen. Het robuuste schip kan voor die tijd grote hoeveelheden lading vervoeren (tussen de **60 EN 80 TON**) over de meest gangbare handelsroute: de zee. Deze 'kustvaarder van de middeleeuwen' vormt dan ook een cruciale schakel in de opbloeiende handel van steden in noordelijk Europa, verenigd in het Hanzeverbond. Honderden koggen bevaren tussen 1200 en 1500 de **NOORD- EN OOSTZEE**.

Bouw

De bouw van de Kamper Kogge begint in 1994, met zoveel mogelijk gebruik van **MIDDELEEUWSE MATERIALEN** en technieken. In 1998 is het schip klaar om uit te varen. Sindsdien is de Kamper Kogge een publiekstrekker van formaat op evenementen in binnen- en buitenland, maakt talloze **DAGTOCHTEN** met groepen en vele **KORTE EN LANGE REIZEN**.



Plan je bezoek

De Koggewerf is zeven dagen per week vrij toegankelijk voor publiek. Vaak zijn vrijwilligers aanwezig en op afspraak is een bezoek aan de werf ook altijd mogelijk. De Koggewerf is met openbaar vervoer en de auto goed bereikbaar. Gratis parkeren kan tegenover de ingang van de werf.

Contact

 Havenweg 7
8262 BZ Kampen
 038 331 0515
 kogge@kamperkogge.nl
 kamperkogge
 @Kamper_Kogge

kamperkogge.nl